

Huh, huh, herfst

Huuu huuuuuuu roept de wind

Kom je buiten spelen?

Dan waai ik de blaadjes in het rond

Ik trek ze van de bomen en til ze van de grond

Natuurlijk kom ik meedoen!

Ik spring en ren en hol

Zo hard en hoog als ik maar kan

We hebben reuze lol

De wind maakt dan een grote hoop

In het hoekje bij de heg

Ik laat me vallen in het blad

Wat ligt dat lekker zeg!

Even blijf ik liggen,

In mijn zachte bed

Moe van al het hollen

en dan hoor ik het

Huh, huh, huh komt uit mijn keel

Er klinkt een klank uit mij

De wind en ik hebben de h(uh) gemaakt

Wat reuze knap zijn wij!

