

UU

Ik ben bij oma aan het spelen  
Samen bakken we een taart  
We werken hard, hier in de keuken  
Maar het wordt de moeite waard

Ik mocht de eieren mixen met de suiker  
En de boter met het meel  
Nu staat de taart al in de oven  
We gaan straks proeven, lekker veel!

Ik sta te kijken door het raampje  
Ooh dát ziet er lekker uit  
En dan schik ik me een hoedje!  
Wie gilt daar toch ineens zo luid?



**UUUUUUUUU** schreeuwt iemand door de keuken  
Ik gil van de schrik nóg harder mee  
Maar oma lacht en zegt 'Och meisje  
Dat is het water voor de thee.

Ze wijst naar de ketel op de kookplaat  
het stoom komt heel hard uit zijn tuit  
Het water kookt en wil nu thee zijn  
Dat is waarom de ketel fluit

Ze schenkt het water in de theepot  
**UUuuuuu..** dan is het stil  
Stoute, stoute, stoute ketel!  
Ik mag nooit gillen als ik iets wil!